



welkomst
comité
asielzoekers

NIEUWSBRIEF 3 (dec 2015)

Aan alle belangstellenden

Sinds onze Nieuwsbrief 2, van juli 2015, zijn onze zorgen alleen maar toegenomen. Ons vriendelijk gebaar naar de vluchtelingen is zeer nodig. Natuurlijk is er de vraag wat onze samenleving aankan. Maar nog sterker is de vraag hoe wij onszelf kunnen blijven door hartelijkheid en menselijkheid voorop te stellen, nu de nood op zoveel gezichten af te lezen is.

WERKGROEP

Het Welkomstcomité heeft ervoor gekozen om als werkgroep verder te gaan onder de Stichting Mondiaal Centrum Breda. We sluiten aan bij een steviger geheel; maar we opereren autonoom en de blik is onverminderd gericht op de asielzoekers.

Het Asielzoekerscentrum mag een tweede jaar in onze stad blijven. Daarnaast is er een 72-uren opvang geweest voor nog eens 250 vluchtelingen in het Racketcentrum.

Het Welkomstcomité Asielzoekers Breda is op de volgende wijze actief geweest:

RACKETCENTRUM

De tijdelijke opvang was goed geregeld door de Gemeente. Wij hadden U gevraagd om klaar te staan om hand- en spandiensten te verrichten, maar dat was niet eens nodig. Als comité wilden we een gebaar doen. Daarin slaagden we wel en niet... Ons idee om de vluchtelingen een kaart aan te reiken met een hartelijke wens voor op hun tocht, zag de leiding niet helemaal zitten: er was al zoveel aangeboden. Gelukkig was er wel plaats voor een optreden, namens ons, van Richie Martina, straatmuzikant, die met zang en drum kinderen en volwassenen een heerlijk uur bezorgde.

PARAPLU'S

Een aanvullende actie leverde opnieuw een serie paraplu's op. We reiken ze uit aan de vluchtelingen: "wij wensen je een beschutte plek te midden van zoveel nattigheid".

ONTMOETINGSFEEST

In samenwerking met Mondiaal Centrum Breda (Roland Holststraat 71) werd op zaterdag 26 september, een prachtig feest georganiseerd. Het was het slot van een vreedstocht, van het AZC tot Boeimeer, als afsluiting van de Vredesweek. De sfeer

was prima; het was echt een ontmoeting tussen Bredanaars en vluchtelingen; ook de kinderen kregen hun deel.

Noteert U: **zaterdag 19 december, tussen 15.00 en 19.00 uur**, in Roland Holststraat 71 (Mondiaal Centrum). Want er zal daar een Feest van Licht, Bezinning & Vrede zijn, tevens een cultureel en culinair gebeuren! Iedereen kan aanschuiven: mensen uit de wijk, uit de stad, vreemdelingen en asielzoekers. (Zie de uitvoerige toelichting in de bijlage.)

Onder dit hoofd kan nu een nieuw plan vernoemd worden. Het idee ontstond om op Tweede Kerstdag asielzoekers thuis aan tafel te nodigen. Nu ik dit schrijf zijn er al 40 mensen die willen ontvangen. Leest U daarvoor nog een bijlage. We zijn benieuwd hoe dit gaat lopen en hoe de asielzoekers zullen reageren.

KINDERACTIVITEITEN

Jammer genoeg zijn deze activiteiten gestopt. We kregen e.e.a. niet meer rond.

TAALLESSEN

Onze beste troef is het taalonderwijs. De reguliere, maar zeer beperkte taallessen binnen het Asielzoekerscentrum, vragen om aanvulling. Welkomsttaal heet ons aanbod. Op dit moment rijst het de pan uit: meer dan 80 cursisten en wel 30 docenten, vrijwilligers. De lessen mogen we geven in de ruimtes bij de Michaëlkerk, met aanstonds hopelijk uitbreiding naar de Markuskerk. Er zijn lessen op verschillende niveaus: lessen op maat. De cursisten komen meestal drie ochtenden per week. Het is ook een gezellig gebeuren: ontmoeting, warmte. Vanuit de stad hebben vreemdelingen deze mogelijkheid eveneens ontdekt. (Voor de duidelijkheid: asielzoekers betalen 5 euro per maand, anderen tien.)

FINANCIEN

Door toedoen van Gemeente, kerken en kloosters, acties, kan het Comité zijn programma net financieren. We gaan voort met fondsenwerving.

Ons bankrekeningnummer is voortaan dat van Stichting Mondiaal Centrum Breda (NL96 TRIO 0197 0355 40 - vermeld als betalingskenmerk: "welkomstcomité"). Penningmeester is Jan Reinen. Geld wat door het Welkomstcomité verworven wordt, wordt geormerkt voor de eigen activiteiten, met name de taallessen.

MONDIAAL CENTRUM BREDA

Zoals beschreven is ons comité een werkgroep van het MCB geworden. Op de website (www.mondiaalcentrumbreda.nl) kunt U lezen wat allemaal ondernomen wordt op Roland Holststraat 71. Het is daar een open ruimte en ware ontmoetingsplek voor mensen van verschillende culturen.

BEREIKBAAR

Vooralsnog via mail-adressen van Jan Hopman jkalkar@casema.nl of Carl van Boxel c.van.boxel@kpnplanet.nl

Tot slot wensen wij U, met vluchtelingen, asielzoekers, goede Kerstdagen toe en vrede op aarde.

Met vriendelijke groet
Jan, Carl

nms Welkomstcomité Asielzoekers Breda